

tromp magazine

dertiende jaargang

Hilversumse roeivereniging Cornelis Tromp

4

november / december 2024



World Rowing Masters Regatta

De World Rowing Masters Regatta in Brandenburg was weer een mooi sportief evenement. Speciaal compliment voor Marinke Mathlener die net twee jaar roeit en op haar echte eerste wedstrijd maar liefst drie blikken won. [pag. 8](#)



Geintocht

Deze 29 km lange laatste Tromp-toertocht van het jaar werd geroeid vanaf roeivereniging Willem III. [pag. 9](#)

Mooie Tromp Boat Races 2024.

[pag. 4 en 5](#)



Foto: Marcel Steinbach

[➔ ga naar volgende pagina](#)



TrompMagazine verschijnt vier maal per jaar, digitaal en beperkt in print.

Uit de stuurstoel
De voorzitter

3

Meeuw
Mooie Tromp Boat Races 2024

4

Jong en oud strijden om
de overwinning op de 39e TBR
In memoriam José Tempelmann

5

World Rowing Masters Regatta

8

Jeugd wint bij Willem III
Jeugdestafette
De toercommissie verjongt

9

Geintocht
6 oktober, geslaagde afsluiting

10

Winterse omstandigheden
(veiligheid)

11

Interview
met Chris Staalman

12

Damwand Hilversums Kanaal
Schenking Wintech

13

De acht vaart uit!
Wat hebben deze Trompers
gemeen?

15

Lang leve toertochten

17

Ledenadministratie
Colofon

19

Afbeeldingen
De redactie verzoekt dringend alleen afbeeldingen te sturen die wij 'om niet' van de auteur mogen plaatsen.

Om niet te hoeven scrollen kun je klikken op de paginacijfers en 'ga naar'.
Ook onderstreepte items zijn gekoppeld.

Redactioneel

In de alv van dinsdag 19 november werden een aantal bestuursfuncties door nieuwe bestuurders ingenomen onder goedkeuring van de aanwezige Tromp-leden. Marit Versteeg – voorheen commissaris opleiden – nam plaats op de voorzittersstoel. Het is sinds 1985 (Noor Kempen) en 1993 (Rosalie Kummel) de derde keer dat een vrouw de voorzittersshamer hanteert.

In 'Uit de stuurstoel' leest u over de andere nieuwe bestuursleden.

In de nazomer van dit jaar werd een oud-lid van Tromp opnieuw lid van onze vereniging, Chris Staalman. Bijzonder is dat hij met zijn hoge leeftijd het meeroeien in de C4 zo enthousiast heeft opgepakt. Aanleiding voor de redactie om hem te interviewen. (pagina 12).

Intussen is de nieuwe trainingsruimte met ergometers stilletjes in gebruik genomen. Naast de prachtige fotowand zijn de namen van Veronique Meester en Ymkje Clevering te bewonderen. Op 5 januari 2025 wordt nog aandacht besteed aan de ingebruikneming van deze ruimte.

pjb

Nieuwjaarsreceptie op 5 januari 2025



TrompMagazine 2024

Nr I 2025 verschijnt in februari/mrt

TrompMagazine
verschijnt 4 x in het jaar

Nieuwe kopij: februari 2025



Uit de stuurstoel

‘Stuur stapt in.’ Het is een van de commando’s die we in de roeisport gebruiken. In deze rubriek van het TrompMagazine is een nieuwe stuur ingestapt, oftewel een nieuwe voorzitter in het bestuur. Het is alweer ruim 25 jaar geleden dat er bij Tromp een vrouw (Rosalie Kummel) aan de stuurtoewtjes zat. Veel vrouwen kwamen me tijdens de ledenvergadering feliciteren en zeiden dat het hoog tijd werd. Ik zal m’n best doen voor iedereen. Al kan een stuur natuurlijk niks als de roeiers niks doen, want zonder roeiers is een bootje stuurloos. Ik nodig daarom alle roeiers uit mee te doen en te denken met de mooie vereniging, die we met z’n allen zijn.

Er zijn op dit moment ‘personele tekorten’ in de coaching bij de competitie-juniorengroep op zondagmiddag. Ook zou ik graag met mensen die er verstand van hebben gaan nadenken over communicatie, want dat kan beter en ik hoop dat we een aantal mensen kunnen vinden die willen meedenken over inclusie, een onderwerp waar de KNRB bij wil ondersteunen.

www.ctromp.nl

Op de algemene ledenvergadering hebben we secretaris Wynand Inkelaar en voorzitter Wim ten Have uitgezwaaid. Veel dank gaat naar hen voor hun betrokken bestuurswerk. Ingrid de Jong wordt onze nieuwe secretaris en Marjon van der Velden onze nieuwe commissaris opleiden. Van harte welkom in ons bestuur.

Graag vraag ik nog aandacht voor de komende BBR, op zondag 8 december. Na afloop vieren we de 27e verjaardag van deze mooie onderlinge wedstrijd met aansluitend een borrel en eten. Iedereen (ook als je niet hebt meegeedaan) is welkom bij de maaltijd. Je moet je wel even aanmelden. Wordt heel gezellig.

Met een goedgekeurde begroting en een mooi vlootplan voor 2025 kunnen we vol vertrouwen vooruit. Op 5 januari houden we onze nieuwjaarsborrel, waar we toosten op de toekomst en ook nog even terugkijken op de gouden overwinning van ons oud-Tromp-lid Veronique Meester op de Olympische Spelen.

Tot ziens allemaal. ♦



**OOK IN DE
WINTER
ROEIEN
WE GEWOON
DE BBBRRR!**

De BBR bestaat 27 jaar:
na afloop borrelhappen
en gratis maaltijd (ook vega)
wanneer je kan meedoen, in elk type boot.
Je moet je in voor de maaltijd en/of roeien.
2 BBR-dagen: start om 14.30 en/of 16.00 uur.
Zondag 8 December.



**Behalve de borrelhappen
serveren we een gratis
maaltijd (ook vega).
Meld je aan met de
QR-code of via de website.**

webredactie

Meeuw

Lichtgewicht jeugdkiff

Tromp mag weer trots zijn op een prachtige nieuwe lichtgewicht jeugdkiff. Zaterdag 12 oktober is hij gedoopt door Saskia Teppema. Saskia is oud-bestuurslid met de jeugd in haar portefeuille en vond het eervol de boot te dopen met de naam Meeuw. Heel toepasselijk omdat haar rubriek in TrompMagazine de titel

De Luistermeeuw had. De boot werd volgens traditie gedoopt met een flinkes kanaalwater. Daarna mocht jeugd-roeier Sytske Hendrix de skiff voor-roeien, met applaus begroet door leden op de kant. Saskia neemt dit jaar afscheid van Tromp door gezondheidsproblemen.



[↶ ga naar inhoudspagina](#)

[⇒ ga naar volgende pagina](#)

webredactie

Mooie Tromp Boat Races 2024

De Tromp Boat Races waren in het weekend van 19 en 20 oktober weer een groot succes, met dank aan de organiserende TBR-commissie, en de vele andere vrijwilligers en jury-leden die zorgden dat dit grootse sportevenement goed verliep. ♦

Foto: Marcel Steinbach



Tromp had zelf 24 teams op het water, van wie Willem Meulenhoff en Martijn Rom Colthoff in hun categorie in de skiff een blik wonnen. Bij de HM4* D was er blik voor Eric van de Meent, Alex van Helden, Jørn Aalberts en Henk van de Bunt. Heleen van der Pol en Lise Klausen wonnen in het DM 2x E, Bas Altorf en Geert Cirkel wonnen HM2- A. Heleen en Lise wonnen met Andrea Falch en Alita Dekker ook het D4* E-veld, Jobke Middelkamp, Annemieke Maurer, Anja van Dulken en Laura Keegstra werden eerste in het DM4* D-veld. Allemaal gefeliciteerd!

Noura El-Ali (verslag)

Jong en oud strijden om de overwinning op de 39e TBR

Op deze mooie herfstdag staan honderden deelnemers weer klaar voor een van de bekendste roeiraces van Nederland. Vandaag wordt de 39e editie van de Tromp Boat Race gehouden. 1500 deelnemers namen het tegen elkaar op in deze wedstrijd. De roeiers gingen dit jaar opnieuw de uitdaging aan op het Hilversums Kanaal. Een

Noura El-Ali

Mijn naam is Noura El-Ali, ik ben negentien jaar oud en kom uit Leiden. Dit jaar ben ik begonnen als eerstejaarsstudent aan de School voor Journalistiek.



tocht van 5200 meter over prachtig roeiwater, omringd door groen. Teams vanuit heel het land strijden om de overwinning.

Terwijl de vrijwilligers bij het ophaalpunt van de rugnummers snert eten, laten de deelnemers aan de overkant hun roeiboten te water. De Tromp Boatrace, die elk jaar weer voor veel spanning zorgt, is tegelijkertijd voor velen ook een evenement waar ze heel erg naar uitkijken. Het aantal deelnemers is de afgelopen jaren zo sterk gestegen dat de race nu over twee dagen verdeeld wordt. De doelgroep van de race is erg gevarieerd.

In de ene roeiboot zit een gepensioneerde man, terwijl in de andere roeiboot jonge studenten meedoen. Ook leden van de roeivereniging Aegir doen mee. Met hun team

lees verder op pag. 6

José Tempelmann 1941 – 2024

Als kind wilde José graag roeien. Dat was binnen de familie niet gebruikelijk, maar José liet het er niet zomaar bij zitten. Na lang aandringen mocht zij van haar moeder lid worden van Tromp, mits de pastoor van de Vitus, hun parochiekerk, daar toestemming voor gaf. Het had zijn zegen.



Toen José ging studeren verhuisde zij naar Amsterdam en zette haar lidmaatschap stop.

In 1984, na omzwervingen over de hele wereld, keerde ze terug en sloot zich aan bij de 1e damesveteranenwedstrijd-8 van Tromp, gecoacht door Hein Valkenburg.

In 1999 stopte het merendeel van deze dames met wedstrijdroeien en sloten José en vier anderen zich aan bij 'de nieuwe lichte'. Zo ontstond de 'Boonstra-ploeg'. José roeide de laatste jaren zelf niet meer, maar bleef altijd geïnteresseerd, en betrokken bij het wel en wee van de ploeg en de vereniging. Ze maakte ook nog regelmatig gebruik van de ergometerruimte en sloot daarna graag aan bij de ploeg op de koffie.

Heleen Boonstra



Foto's:
Marcel Steinbach

vervolg van pag. 5

‘middengroep dames’ gaan zij in skiffs (eenpersoonsboten) het water op. Ze zijn goed voorbereid en hebben hun zinnen op de winst gezet, laten ze weten. ‘We hebben natuurlijk veel getraind, lange afstanden van 2,7 kilometer, dat is het middenstuk van de wedstrijd. We hebben op hoog tempo geoefend, zodat we er helemaal klaar voor zijn,’ aldus Marije Binnema, lid van Aegir.

In alle hectiek worden medailles uitgereikt en komen verschillende leeftijden aan bod. Het enthousiaste applaus zorgt voor een goede sfeer. Terwijl toeschouwers met een broodje knakworst in hun hand toekijken, ontvangen de winnaars met een brede glimlach de medailles om hun nek. Maar om alles zo goed en makkelijk mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk dat de jury goed oplet en de regels handhaaft, vertelt Norbert Blokhuis, jurylid van de Tromp Boat Race. Van het controleren of alles aan de boten klopt tot het checken of er niet vals gespeeld wordt. ‘Voor ons zijn veiligheid en eerlijkheid het allerbelangrijkst,’ vertelt Blokhuis.

een belangrijke rol en maakt het inhalen in de laatste 1000 meter lastig. Dit resulteert, ondanks de bewegingen in het water, vaak in spannende en spectaculaire finishes. Roeien is de afgelopen tijd steeds bekender geworden, vooral door de aandacht die de sport krijgt tijdens de Olympische Spelen. Daarnaast staat roeivereniging Cornelis Tromp regelmatig op de activiteitenmarkt in het centrum van Hilversum, samen met andere verenigingen. Onder andere olympisch kampioen Veronique Meester leerde roeien bij deze vereniging. Maar wat maakt deze roeirace zo bijzonder? ‘We hebben veel

verschillende leeftijden die allemaal naast elkaar en door elkaar genieten van de roeisport,’ aldus Ine Middag, commissielid van de Tromp Boat Races. ♦



Met volle vaart schieten de eerste boten langs de finish, terwijl gejuich over het hele terrein klinkt. De opkomst is groot, met veel toeschouwers langs de waterkant. De baan is over het algemeen vrij recht, met een paar knikken en twee bruggen. De laatste brug speelt



[↶ ga naar inhoudspagina](#)

[⇒ ga naar volgende pagina](#)



*1961: Gezicht op het kanaal vanaf de heuvel (nu met het soosgebouw)
Op 19 februari 1936, nadat het Hilversums Kanaal en de Sporthaven
zijn aangelegd en geopend, wordt met dertig leden de Hilversumsche
Roeivereniging Cornelis Tromp opgericht.*

Webredactie

World Rowing Masters Regatta

Tromp-vrouwen tweede in klassement

De World Rowing Masters Regatta in Brandenburg was weer een mooi sportief evenement voor onze Tromp-masters. Ook altijd weer spannend, met een vertraagde botenwagen, een aanvaring, en soms ook internationale combinaties. Niet alle Tromp-roeiers startten met ploegmaten van de eigen vereniging, want op de WRMR worden ook veel combinaties gemaakt met roeiers van andere verenigingen. In totaal zijn er 26 Trompers mee geweest naar Brandenburg, waarvan 3 mannen. De ploeg is ruim 50 keer gestart!

Wie als eerste over de finish kwam mocht zich melden bij het erevlot, en daar waren onze Trompers regelmatig te vinden om hun felicitaties en blikken op te halen. Zowel Lise Klausen en Heleen van der Pol, als Natalie Temming en Marinke Mathlener wonnen de WD2x, in verschillende shifts. Marcel Woortman werd samen met Taco Bavelaar eerste in de D2x.

Donderdag scoorde Wim ten Have een blik in de E4x met andere verenigingen, en ook in de E2- met Taco. Marcel won samen met René ten Tije in de B2x en in



de 4Ex in een gemixt team met ARCW Würzburg en haalde zelfs de snelste dagtijd.

Vrijdag trok de wind nog verder aan, wat zorgde voor een extra uitdaging. De Beetzsee ligt niet bepaald beschut, dus de wind en de golven veroorzaakten behoorlijk wat deining. Trevor de Koekkoek won in de E1x en Benita de Man en Marinke wonnen in de WB2x en werden zelfs eerste over-all. Alita Dekker won met roeiers van andere verenigingen in de WF4x.

Zaterdag was de wind zo stevig dat het oproeien werd ingekort, waardoor je op het water nauwelijks meer tijd had om wat opzetjes en startjes te oefenen. Eenmaal op het water was het een uitdaging de boot goed stabiel te houden. Het had wel wat weg van coastal-roeien, zo veel golven. Lise en Heleen roeiden tegelijkertijd met Alita en Marinke, die het blik mee naar huis mochten nemen. Wel een spannende race, met twee Tromp-ploegen in één veld. Op het botenterrein werd druk overlegd wat te doen m.b.t. de steeds verder aantrekkende wind. Aan het einde van de dag besloot de organisatie de overige races af te gelasten.



De zondag was voor de gemixte ploegen. Ook hier zijn nog een paar mooie blikken veroverd: Lise samen met Frans van der Steen 2xF, Benita met René, Benita in een gemixte 8 met Heleen op stuur en Trevor ook in een internationale 8-ploeg.

Alle deelnemers kijken terug op een mooie en enerverende week waar de groep vrouwen van Tromp zelfs tweede is geworden in het verenigingsklassement. Speciaal compliment voor Marinke die pas een paar jaar roeit en op haar eerste echte wedstrijd maar liefst drie blikken won. ♦

Marjolijn Kreuning

Jeugd wint bij Willem III jeugdestafette

Een team van Tromp-jeugdroeiers bestaand uit Teun Veenstra, Thomas van Woerden, Moos Driessen en Sytske Hendrix is zaterdag 5 oktober bij lekker roeiweer gestart bij de Willem III Jeugdestafette.

Er wordt bij deze wedstrijd door vier roeiers een parcours afgelegd: elke roeier roeit ongeveer 1,5 km en wisselt op een vlot. Op elk vlot wordt een stempelkaart afgetekend.

Teun start als eerste vanaf vlot 1, bij vlot 2 wisselt hij van boot met Thomas, die roeit naar vlot 3 en wisselt met Moos. Moos roeit vervolgens naar vlot 4 om te

wisselen met Sytske die terugroeit naar Willem III.

Op ieder traject was er individueel een blik te verdienen per leeftijdscategorie. Teun werd tweede (11:12), Thomas (12:25) en Moos (09:41) werden eerste op hun traject. Sytske werd tweede op traject vier, maar was de snelste van het team met 09:07. Als team behaalden ze een mooie tweede plaats.

De blikken werden uitgereikt door Koen Metsemakers, olympisch roeier in de gouden dubbelvier van Tokyo (2020) en Parijs (2024).



Toercommissie verjongt!

Lees dit vooral niet als je een pesthekel hebt aan toertochten, als je het liefste altijd alleen maar op hetzelfde rechte kanaal roeit in gladdere boten, als je eigenlijk vindt dat je toch al veel te veel contributie betaalt voor je club en als je doodmoed wordt van dat gezeik aan je kop en al die verzoekjes om vrijwillig, ja u leest het goed, vrijwillig iets te doen voor je club. Nog niet afgehaakt?

Lees dan vooral nog even door want u behoort tot een uitstervend ras, tot een visionaire elite, tot de voorlopers, tot dat kleine groepje creatievelingen dat niet alleen maar wil consumeren maar ook creëren en telkens weer leuke en nieuwe dingen wil bedenken. Ik zie u gloeien van trots en terecht ... want u zit straks in de nieuwe toercommissie!

Nee serieus, dit is een uitgelezen kans om echt iets leuks te doen voor de roeiclub. En maak je geen zorgen, je belandt niet in een clubje, uitgebluste, suffe pensionado's die alles beter weten en vooral van de straat gehouden moeten worden. Wij stoppen er namelijk mee om plaats te maken voor jong en fris talent.

En nu echt in alle ernst: de oude garde houdt ermee op. Simpelweg omdat we het lang genoeg hebben gedaan, omdat je te veel op je ervaring draait en daardoor misschien de nieuwe mogelijkheden en

kansen niet meer ziet en oppakt. Het roeiwater in de buurt blijft wel hetzelfde, maar dat betekent nog niet dat je telkens in herhaling moet vervallen. Zo hebben we dit seizoen bijvoorbeeld afgesloten met een tocht bij een andere club, bij Willem III in Amsterdam. Ander clubhuis, andere boten, ander water, andere obstakels, kortom heel verrassend en een groot succes.

Drie van de oude commissieleden vertrekken of zijn al vertrokken, twee relatief nieuwe en jonge leden blijven over om de continuïteit te garanderen. Hoeveel tijd kost het? We organiseren pakweg zes tochten per jaar en komen daarvoor ook zo'n zes keer per jaar bij elkaar om de tochten voor te bereiden en uit te werken. Wat moet je kunnen en leuk vinden? De handen uit de mouwen steken, organiseren, creatief maar vooral ook praktisch denken en veel improviseren. Het varieert dus van snelle doeners tot accurate controleurs die de inschrijvingen en betalingen bijhouden. Kortom, of je nu een handige vlothond bent of meer een boekhouder, we hebben jullie allemaal nodig. En wat schuift het? Helemaal niets, of beter een overstelpende hoop dankbaarheid en enthousiasme van alle deelnemers aan het eind van een tocht. Kortom, waar wacht je nog op? Meld je aan bij toercommissie@ctromp.nl of spreek ons aan op het vlot of in de soos. Tot gauw!

De toercommissie, Johan Huizinga

Etty van Bakel

Geintocht 6 oktober 2024

Deze 29 km lange laatste Tromp-toer-tocht van het jaar werd geroeid vanaf roeivereniging Willem III in Amsterdam.

De ontvangst bij WIII was hartelijk en voordat we vertrokken werd er uitleg gegeven over de makkes die we mogelijk tijdens de tocht zouden tegenkomen. En we hadden een hele uitgebreide beschrijving, inclusief kaart met de route, foto's van de vele bruggen die we zouden passeren, wanneer we moesten slippen en of slapen, wanneer we de brugwachter moesten bellen, hoe je veilig roeit in en rond de stad Amsterdam en vooral waar je kunt aanleggen voor een pauze of bezoek aan een uitspanning. En het stond vol met bezienswaardigheden die we onderweg tegen zouden komen.



In eerste instantie leek het me een moeilijke tocht door de uitleg die we van tevoren hadden ontvangen en de info door Willem III, maar dat bleek ongegrond. De trajecten waren van industrieel tot lieflijk, uitersten, maar daardoor ook erg mooi, en goed te doen.

Een van de trajecten was het roeien over het Gein, prachtig meanderend door het landschap en dorpjes, deels roeiend maar ook deels peddelend.

En wat was het gezellig tijdens de tocht, niet alleen in onze eigen wherry met Godelieve Bodewes en Saskia Baas, maar ook samen met roeiers in de andere boten. Ook de instructies die we luid roepen over het water toegeroepen kregen – hoe roei je vast bij het aanleggen - en de gesprekken tijdens de lunch - heb je het over links en rechts in de boot of alleen over stuur- of bakboord - bij de Eendracht in Abcoude droegen bij aan het plezier dat we deze dag beleefd hebben.

Al met al een geweldige Gein-ige (sorry voor de woordgrap) toertocht. ♦

Johan Huizinga

Geintocht Geslaagde afsluiting toerseizoen

Die mijnheer van de toercommissie had gezegd dat we ons warm moesten aankleden. Nou daar stond ik dus in die veel te lange, suffe roeibroek van mijn broer. Moest van mijn moeder. Dat heb ik dus weer ... zo'n moeder. Ik schaamde me dood in mijn Obeliskbroek, daar op het parkeerterrein van Tromp. Al die dames lachten wel vriendelijk, maar ze vond het natuurlijk ook een noodkijk. Gelukkig mocht ik meerijden met een mijnheer met een Tesla. Die had een heel gaaf beeldscherm in z'n auto, wel drie keer zo groot als mijn ipad. Het roeien op de Amstel was ook vet gaaf. Maar toen moest ik van die mijnheer ook nog een verslag schrijven. Ja dat heb ik dus weer ...

Geen tocht over ons eigen vertrouwde roeiwater maar vanaf Willem III dit keer over de Amstel, de Gaasp en het Gein, een soort rondje Amsterdam. Vorig jaar nog afgeblazen wegens gebrek aan belangstelling, nu ronduit een succes. Drie wherry's en een C4+, topweer, amper wind, graadje of veertien en 's middags ook nog volop zon.

Na een gastvrij onthaal met koffie door Berthie Schaad van Willem III worden de wherry's naar beneden getakeld – dat kan dus ook - en te water gelaten. Pakweg 10 uur zijn we weg, eerst een stukje Amstel de stad in en dan meteen rechtsaf bij het Amstelstation de Weesper Trekvaart op naar Diemen. Zodra je Diemen uit bent, wordt het weer mooi en groen en heb je geen idee dat je vlak langs Amsterdam-Zuidoost vaart. Nog één snelweg onderdoor, een korte sanitaire stop met koffiepauze, je vergapen aan scheefgezakte huizen op de oever





van de Gaasp en bij Driemond rechtsaf het Gein op.

Nu wordt het echt ongekend fraai. Afgezien van enkele lokale bewoners op hun ochtenwandelingetje en een paar langsnorrende wielerclubjes is het doodstil. We maken nog één korte stop om ook de laatste wherry weer bij te laten komen, voordat we doorstomen naar het super-smalle kanaaltje aan het eind van het Gein bij Abcoude. Er wordt braaf op de rode knop gedrukt bij het stoplicht – voor tegenliggers is het immers te smal – en achter mekaar schuiven we het kanaaltje in. Wij zijn gezegend met twee ervaren marathonroeiers in de boot die ons de kneepjes bijbrengen van de ‘Hindelophaal’. Je roeit met één riem normaal en met de ander slip je, zodat je hem achter je rug moet bedienen. Het ziet er niet uit, je riskeert een driedubbele hernia,

maar het is wel heel praktisch, als je het beheerst. Het voordeel is dat je ook op smal water kan blijven doorroeien zonder peddelen.

Ongeschonden en zonder hernia bereiken we de laatste horde, de extreem lage brug bij Abcoude. Hij kan open op verzoek, maar we zijn voorbereid. Het is ‘slechts’ een kwestie van goed doorvallen en plat in de boot liggen. Dat gaat buitengewoon soepeltjes zonder schaafwonden, onthoofdingen of andere onsmakelijke



taferelen. Het overeind komen is een iets ander verhaal, voor ‘oudere’ roeiers. Hoog tijd voor een lunch bij ‘De Eendracht’ in Abcoude. De kok blijkt lichtelijk overspannen, want voor de uitsmijter die wel op de kaart staat, zijn we “te laat”. Gelukkig maakt hij voor ondergetekende, die toevallig jarig is, een uitzondering. Er worden sterke verhalen uitgewisseld en plannen gemaakt voor tochten op de Seine in Parijs en de Havel in Berlijn. Onbekend roeiwater smaakt naar meer.

Van Abcoude nog ‘even’ voor de wind naar Ouderkerk aan de Amstel. Maar daar is het water volledig afgegrensd door pontons onder de brug van de snelweg. Jammer, het leek zo’n geslaagde tocht te worden. Klunen of helemaal terugroeien? Nee er zijn ook op zondag werkluie die één ponton wel even opzij slepen, zucht. Bij een ons onbekende roeiclub in Abcoude is het wel heel easy aanleggen aan hun vlot. Maar er is geen hond en het hek is dicht, dus niks geen sanitaire stop. Des te sneller wordt de laatste etappe over de Amstel naar Willem III afgelegd. En dan meer dan verdiend een pilsje op het terras van Willem III in de zon, en nog één en nog eentje ... Bedankt Willem III, het was top. ♦

[↩ ga naar inhoudspagina](#)

[➡ ga naar volgende pagina](#)

Jan-Pieter van Dijke

Winterse omstandigheden

Met mogelijke herfststormen en de winter in het vooruitzicht wil ik de leden weer op een aantal aandachtspunten wijzen.

- Allereerst: houd de weersvoorspellingen in de gaten en let op ons stoplicht.
 - Het wordt donkerder buiten, dus zorg dat je met je kleding zichtbaar blijft voor andere kanaalgebruikers.
 - Ga niet de plassen op. Blijf op het kanaal, dan ben je zichtbaar. Neem een telefoon mee in een waterdicht zakje.
 - Bij mist is de afspraak om vanuit de soos naar Dudockx te kijken en als dat goed zichtbaar is kan er geroeid worden. Echter, vaak is het zo dat het voorbij de Eerste Brug dan nog steeds potdicht zit. Ga dan niet door maar kom terug. Het heeft recent al een forse schade opgeleverd aan een 2x en dat willen wij niet nog een keer.
 - Bij een watertemperatuur van minder dan 8 °C:
 - beginnende roeiers in skiff en C1 mogen niet buiten de haven komen;
 - onervaren skiffeurs wordt afgeraden om te gaan skiffen in de winter (en zeker niet alleen).
 - Ook graag meer aandacht voor het passeren van de bruggen in light paddle.
- Lees nog eens de veiligheidsregels die onder ‘Veiligheid/Feiten en regels’ op de website te vinden zijn.

redactie / Marit Versteeg

Chris Staalman (89) geniet van zijn 'retour à l'enfance.'

Hij zag op tv het roeien tijdens de Olympische Spelen in Parijs en dacht: dat wil ik ook weer. Niet een heel logische gedachte, als je 89 jaar oud bent, maar Chris Staalman liet zich door zijn leeftijd niet weerhouden. Vanuit zijn huis in Den Haag rijdt hij nu eens per week naar Hilversum, waar hij met een clubje van het aangepast roeien onder leiding van Evert Kruit-hof het water op gaat.

Hij heeft zich zojuist omgekleed in zijn pak met das als hij naar de soos loopt voor het interview. 'Kijk, Chris komt hier altijd heel netjes gekleed. Hij draagt zelfs een Tromp-stropdas', merkt Evert op. 'Daar kun je nou aan zien dat Evert geen dassen draagt', reageert Chris Staalman lachend: 'Hij noemt een das een stropdas, alsof het een strop is.'

Hij heeft zijn CV en een lijst met zijn publicaties meegenomen en een hoofdstuk uit een boek, maar hij snapt ook dat dit interview vooral over roeien gaat. Wat brengt hem vanuit Den Haag naar Tromp? Om dat te beantwoorden laat hij een foto zien op zijn telefoon, met de bomen langs het kanaal in prachtige



herfstkleuren, aangelicht door de zon. 'Daarom'.

Zijn roeicarrière begon op Tromp, vertelt hij. 'Ik had een overbezorgde moeder. Ik mocht eigenlijk niet naar buiten, ik mocht niks. Daardoor bleef ik ook wat achter op school. Voor mijn gezondheid moest ik eigenlijk naar het astmacentrum in Davos, maar de trein vertrok zonder mij, want ik kreeg longontsteking. Toen ben ik naar een vakantiekolonie in Nunspeet gegaan waar ik therapie kreeg met koud water. Dat hielp me er wonderlijk



genoeg in een dag vanaf. Het was dus helemaal geen astma. Ik kon gaan roeien bij Tromp. Eerst in de instructie, maar in 1954/1955, mijn eindexamenjaar van het gymnasium, ging ik wedstrijdroeien. Ik zat ook nog in het jeugdbestuur. Er was hier in die tijd nog niet veel, nog geen soos of iets dergelijks. Wel werd er een bar achter in een van de loodsen gebouwd, daar zijn wij spritsen en cola gaan verkopen. Via Rob van Mesdag kregen we een automaat met repen en we hadden een grammofoon, waardoor op zondagmiddag de Dutch Swing College Band over het terrein schalde. Heerlijk.' Chris woonde in de Heidestraat en ging naar het Christelijk Lyceum, op de Lage Naarderweg. 'In 1955 ging ik geneeskunde studeren in Utrecht, maar ik bleef lid van Tromp, want ik kwam in het weekend nog thuis. In 1957 werd ik ook lid bij Viking.

Mijn vader wilde dat ik lid werd van een christelijke studentenvereniging (SSR). In 1959 haalde ik m'n kandidaats en toen ben ik wel lid van het Leids Studentencorps geworden en ging ik roeien bij Njord. Ik heb er zes wedstrijden geroeid,

waarvan ik er vier heb gewonnen. In totaal heb ik twaalf wedstrijden geroeid, waarvan ik er zeven heb gewonnen.' Lachend voegt hij eraan toe: 'De meeste mensen roeien meer wedstrijden, maar die winnen niet de helft.' Afgelopen zomer heeft hij nog het feestje van het 150-jarig bestaan van Njord meegemaakt met een slotfeest op Kaag-



eiland. Na z'n afstuderen is hij zich gaan specialiseren in radiologie en later ook in kinderradiologie. 'Via de vereniging van radiologen ken ik toevallig ook Paul van Waes, met wie ik nu in dit roeiploegje terecht ben gekomen. Het komt zo op mijn pad.'

Hij ging onder andere werken in het Amsterdamse Emma Kinderziekenhuis, dat later werd opgenomen in het academisch ziekenhuis, van waaruit hij ook diverse specialistische trainingsprogramma's verzorgde. Van roeien kwam toen enige tijd niets meer terecht.

'Tijdens een Tromp-lustrum in 1981, waarvoor ik via Hein Valkenburg was uitgenodigd, ontmoette ik weer oude



1955 - Einde seizoen. Coach Ellerkamp met pet en op de achtergrond bootsman Aukema.

roeivrienden. Een van hen nodigde mij uit om bij De Laak in Den Haag te komen roeien. Dat ben ik toen gaan doen. Ik heb er veertien jaar geroeid, maar op een gegeven moment ging men zich eraan storen dat ik een pak aan had i.p.v. een trainingspak. Ik dacht: wegwezen. Wat kan het je nou schelen wat iemand aanheeft? Ik begrijp het niet. Het hoort bij iemands identiteit.' Hij droeg zijn eerste blazer mét das op Tromp. 'Ik heb dat altijd fijn gevonden. Ik voelde me in militaire dienst ook thuis met m'n uniform. Mijn vrouw en ik houden van

stijl. Moet ik me gaan vermommen?' Hij roeide een kleine dertig jaar niet, tot hij de roeikriebels weer kreeg na de Spelen. 'Ik kocht een roeimachientje via Tel Sell en ben de roeibeweging weer gaan maken. Ik dacht: Is het niet een leuk idee om, met wellicht nog een paar jaar te leven, nog eens terug te gaan naar het roeiwater waar ik vroeger zo graag was?'

Hij is eerst met z'n vrouw gaan kijken op Tromp. 'Op een zaterdagmiddag.

Vroeger was dat de drukste dag, nu was er niemand. En waar werd ik door getriggerd? Door die prachtige gedragsregels die hier op de gevel hangen. Ik dacht: hier kan ik zo nodig altijd een beroep op doen. Ik kom altijd op voor de underdog. We moeten er voor elkaar zijn. Of je nou groen haar hebt, of gele tenen, wat maakt het uit. Je bent allemaal mens. Allemaal geschapen zonder dat je er zelf iets aan hebt gedaan of een vinger naar hebt uitgestoken.' Hij vertelt over zijn geloof in God. 'Daarom zal ik liever niet op zondag roeien, want dan ga ik twee keer



1954 - Onderlinge CT - het eerst over de finish met op boeg Chris Staalman.

naar de kerk. Maar ik zou bijvoorbeeld nog wel een tweede keer op zaterdag in een wherry kunnen roeien, die Sweers. Dat wil ik nog wel onderzoeken.' Ook de TBR bezocht hij met zijn vrouw. 'Ik vond het een schitterende belevenis. Nu betrap ik mezelf erop dat ik in het weekend al denk: de donderdag komt er weer aan. Tja, wat is er nou aan? Dat weet ik eigenlijk ook niet.'

Hij denkt nog even na. 'Waar geniet ik dan van? Het is de entourage. Kijk naar die foto, dat heb je in Den Haag niet. Dat heeft z'n aantrekkingskracht. Het is ook een Retour à l'enfance.'

Het begon met een proeflidmaatschap, en hij werd met open armen ontvangen. Hij roeit met z'n ploeg een klein uurtje, soms vijf kwartier: naar de vennetjes, Trompeiland of de Tweede Brug, of soms de vennetjes én de Tweede Brug. 'Vroeger ging ik natuurlijk naar 't Hemeltje, maar dat mag nog even wachten.'

Wat hem wel van zichzelf is tegengevallen is dat het in- en uitstappen niet makkelijk meer is. 'Grondgymnastiek, dat doe je niet. Je dijbenen oefen je niet. Je oefent je hart en longen. Ik ben wel altijd blijven sporten, hardlopen, fietsen, schaatsen, maar dat doe ik nu niet meer. Het zit 'm in de onveiligheid. Maar de rest van de ploeg stapt ook

niet zo makkelijk meer in en uit.' Verder moet hij voorzichtig zijn met de terugweg. 'Het is natuurlijk ruim een uur rijden. Dan sla ik halverwege toch maar ergens af om even een dutje te doen, anders is dat niet veilig. Ik had een oom die met lucifertjes tussen z'n oogleden reed, maar dat ga ik niet doen.'

Het roeien gaat hem nog wel goed af, vertelt hij. 'Ik kreeg een compliment van Evert over mijn slag. Ik had ook nog op de website naar die skiffleur van Tromp gekeken. Zo moet het ook. Het voelde eigenlijk weer heel gewoon, vertrouwd. We gaan ook niet rang-rang. Rustig naar voren glijden. Dat hoop ik nog wel een jaar of vijf te doen.' ♦

redactie / pjb

Damwand Hilversums Kanaal

Binnen afzienbare tijd worden werkzaamheden gestart ter verbetering van de beschoeiing van het Hilversums Kanaal. In het TrompMagazine nr. 3 in 'Uit de stuurstoel' werd door de voorzitter hierover al summier bericht. De bedoeling is om eerst met een proefproject te kijken hoe alles uitpakt.

Gemeente Hilversum, verantwoordelijk voor dit project, laat het bestuur van Tromp weten dat inmiddels de vergunning voor de pilot van de beschoeiing over een lengte van 100 meter nabij de Eerste Kanaalbrug door de gemeente en Waternet is verleend.



Het artikel dat enkele weken geleden in de Gooi&Eemlander stond bevatte een aantal onjuistheden.

De pilot wordt conform de tekening (die bij het bestuur van Tromp bekend is) uitgevoerd. De bovenkant van de deksloof wordt aangebracht op -1,17 NAP.

De aannemer zal een aantal weken gaan werken vanaf het water met een kraan op varend materieel. ♦

Deksloof

Een deksloof is een horizontale balk waarmee de bovenkant van een damwand of beschoeiing wordt bedekt.

Technische informatie

Een damwand is een waterkundig bouwwerk om water te keren en bestaat uit verticaal geplaatste wanddelen. Het plaatsen gebeurt door heien, trillen of drukken. Voor het uitvoeren van een dergelijk werk bestaan verschillende regels, zoals een vergunningsplicht (omgevingsvergunning).

Damwanden kunnen uit verschillende materialen bestaan:

- hout,
- staal,
- beton,
- kunststof.

webredactie - zie Tromp-website

Schenking Wintech Explorer 30 Club trainer

Het bestuur wil graag laten weten dat een van onze leden een bedrag aan onze vereniging zal schenken waarmee Tromp een Wintech Explorer 30 Club trainer kan aanschaffen.

De schenking wordt gedaan door Tromp-lid Paul Rasch en het bestuur wil Paul graag hartelijk danken voor dit bijzonder genereuze gebaar en is ervan overtuigd dat veel roeiers met veel plezier gebruik zullen maken van deze boot. ♦



Adri Pels

De acht vaart uit!

Voor roeiers die willen ervaren hoe het voelt om in een 8+ te roeien wordt al enige tijd een achtproeverij 'De acht vaart uit' georganiseerd.

Dit jaar is deze acht 9 keer uitgevaren en iedere keer met succes. Diverse mannen en vrouwen van alle leeftijden en met verschillende bevoegdheden vinden elkaar steeds weer in het samen roeien en de boot stabiel door het water te laten glijden.

Voelt het bij de haven nog wat onwennig, na de Eerste Brug komt de flow erin en kunnen er zelfs wat opzetjes en oefeningen worden geroeid.

Eén keer werd de boot op de terugweg door een zeer geoefende roeier uitgedaagd tot een wedstrijdje.

Ojee, is dat niet wat heftig voor roeiers zonder boordroei-ervaring en voor de eerste keer in een acht? Ach, laten we het proberen. Jawel, daar stuwden de roeiers de boot door het water en tikten ruim 14 km per uur aan. Lachende gezichten, hier en daar een beetje een nat pak, maar wat een feest!

Wil je dit zelf ook eens ervaren? Roeiers die (bijna) de S2-bevoegdheid hebben, kunnen zich op de Tromp-site via de



agenda inschrijven voor 'De acht vaart uit'.

Eerdaags komen de data vanaf maart 2025 op de agenda.

Rekening houdend met andere activiteiten op Tromp: 1x per maand op zondagmorgen 10.30 uur en in de zomertijd ook op woensdagavond 19.00 uur. ♦

Nico Verbeek

Wat hebben deze acht Trompers gemeen?

Sommige Trompers komen elkaar wat vaker tegen op de steiger dan andere Trompers, maar zeker is dat deze acht leden van Tromp elkaar elke maandagavond tegenkomen op de koorrepetitie van Toonkunst Hilversum. Meer dan 10 % van het koor is lid van Roeivereniging Tromp. Zou roeien dan toch ook iets met zingen te maken hebben? Zeker wel!

Op de steiger en tijdens de repetities horen we vaak dezelfde commando's en aanwijzingen: 'adem in ... adem uit', 'zoek elkaar op in de balans', 'ontspannen, niet zo krampachtig!', 'één, twee, drie en start!', 'let op de slag/dirigent'.

Roeien én zingen doe je met hoofd en hart, met je hele lijf. Daarom zijn de maandagavonden ook net zo ontspannend als een ochtendje roeien. Gezond voor lijf en leden en ook nog gezellig. Tromp mag dan al 88 jaar bestaan, de geschiedenis van Toonkunstkoor Hilversum telt 142 jaar! Binnenkort, op zater-

dag 30 november treedt het koor weer in de Grote Kerk van Hilversum met een werk van Giachino Rossini 'Petite Messe Solennelle'. Een prachtig muziekstuk met mooie delen voor de vier solisten. Kom ook eens luisteren, u bent niet het eerste lid van Tromp, dat daarna besluit lid te worden van het koor.

Op de foto van links naar rechts: Liesbeth Lopes Cardozo-de Wit, Elma Wiegman, Oscar Lopes Cardozo, Jeanette Eland, Hetty Goutier, Rietje Dikken, Nico Verbeek en Ton Meijssen. Tjepkje Gersjes ontbreekt helaas op de foto. ♦



Astrid Hagen

Even voorstellen

Mijn naam is Astrid Hagen en sinds 2016 roei ik bij HRV Cornelis Tromp.

Tochtjes roeien vind ik een van de vele leuke roeiactiviteiten, en ik kwam al gauw in contact met het midweekroeien. En zoals dat gaat als je enthousiast bent bij een vereniging, zit je binnen de kortste keren in de organisatie.

Midweekroeien: ergens anders in het land roeien, samen met anderen, op vreemd water. Alleen maar genieten, omdat je zelf niet hoeft op te letten omdat iemand van de gastvereniging de route kent.

De afgelopen jaren zijn er nieuwe ideeën ontstaan voor het midweekroeien. Het belangrijkste is nog steeds om met elkaar en voor elkaar een gezellige roeidag te organiseren. Samen uit, samen thuis, samen delen, maar niet meer alleen op de derde donderdag van augustus.

We willen iedereen in de gelegenheid stellen om op doordeweekse dagen een tocht te roeien, nieuwe roeimaatjes te ontmoeten en nieuw water te verkennen. Het afgelopen seizoen (april t/m september 2024) is er op 14 dagen door midweekroeiers geroeid bij verschillende verenigingen in het land. Hierdoor is er 68 keer een uitwisseling geweest tussen verenigingen en hebben 247 personen bij elkaar en met elkaar geroeid.



De KNRB-commissie midweekroeien (waar ik sinds de jaarvergadering 2024 lid van ben) wil dit graag uitbreiden, zodat er nog meer aanbod is, er nog meer enthousiasme en uitwisseling ontstaat en we elkaar nog vaker in het seizoen kunnen treffen om gezellige roeidagen te beleven.

Mijn taak in de commissie is structuur en overzicht te creëren, zodat er een jaarplan ontstaat waar velen aan deel kunnen nemen.

Ik hoop dat veel verenigingen een landelijke Midweekroeidag willen organiseren en dat er nog meer animo in het land ontstaat om elkaar te ontmoeten. ♦

Vriendelijke roeigroet,
Astrid Hagen

Lid KNRB-commissie midweekroeien/
coördinator midweekroeien Tromp

Beste midweekroeiers,

Het seizoen zit er weer op.

Hartelijk dank aan een ieder die mee heeft gedaan en op Tromp of ergens anders in het land een mooie tocht heeft geroeid.

Even een paar feitjes:

- Dit jaar kon je mee doen aan 17 tochten bijvoorbeeld in: Wageningen, Rotterdam, Gramsbergen of Utrecht
- 24 Trompers hebben op Tromp geroeid
- 30 Trompers zijn bij andere verenigingen te gast geweest
- 5 midweek gasten hebben we op bezoek gehad
- dat betekent 59 bankjes gevuld in seizoen 2024

In het land is er 68 keer een uitwisseling geweest tussen verschillende verenigingen, waar 250 bankjes bezet werden.

Op dit moment ben ik bezig een jaarplan te maken voor 2025. Als er nog ideeën zijn hoor ik het graag.

Hoop dat iedereen heeft kunnen genieten van het aanbod en de tochten en dat vele van jullie enthousiast zijn om volgend jaar weer mee te doen.

Ken je nog iemand die ook over het midweekroeien wil weten? Iedereen mag mee doen! Neem dan contact met mij op. ♦

midweekroeien@ctromp.nl



Foto's: pjb





Spiegel-gladroeien in 2024. Fotografie: Wilfred Wielard.



Het 'nieuwe' toilet/douche-gebouw in 1965.



Tromp in 1967.



Het coachpad in 1964.



Soosgebouw in 1959.

Vier afbeeldingen die afkomstig zijn van Tromp-dia's die schoongemaakt, bewerkt en gedigitaliseerd werden door Ruud Korswagen in 2021.

Roelien van Empel

Lang leve toertochten

Voor mezelf, maar ook voor andere Tromp-leden die een tocht willen organiseren, hierbij wat gedachten over toerroeien.

Waarom is een toertocht toch zo'n genoegen?

Voor mij is de ideale toertocht een paar dagen te trekken met mijn roeivrienden, of met 'nieuwe mensen', met een of twee wherry's; liefst kamperen. Maar gemak, en een goed sanitair, dient de mens en een huisje, hotel of bed&brochje heeft ook zijn voordelen.

Het organiseren van een tocht lijkt niet zo moeilijk: Een goede kaart en regelen van onderdak. Kat in het bakkie. Maar zo gaat het niet altijd.

Een paar mogelijke hindernissen

Overleg over 'wanneer gaan we' is niet altijd gemakkelijk.

Vertrekken we iedere dag vroeg of willen we uitslapen.

Hoeveel uren of kilometers roeien we per dag.

Wanneer vinden we het te nat, te koud of te warm om te roeien.

Eten onderweg: boterhammen met kaas+thee+koffie of liever een picknick met hapjes, bakjes, slaatjes, wijn en frisdrank.

Er zijn nogal wat vormen van toerroeien:

- een dagtocht met 3 of 4 anderen in een wherry of in een C4/5, naar een pannenkoekenhuis of naar een eilandje; brood en koffie mee of hapjes
- of met meer boten
- of meerdere dagtochten vanuit een vast onderkomen
- met bagage mee en dan van plek naar plek roeien
- in ons eigen roeigebied of verder weg
- met eigen boten of met ter plekke gehuurde of geleende boten.
- je kan ook intekenen op door andere georganiseerde tocht.

De route lijkt op de kaart soms simpel, maar soms blijken er onprettige sluis-tijden, zijn er geblokkeerde sluisen of is de bediening knap ingewikkeld. Soms blijkt er onderweg geen mogelijkheid om aan te leggen voor lunch, koffie, zwemstop of sanitair: 'verboden' of te harde/hoge beschoeiing. Onderdak kan ook zo'n puntje zijn. Kamperen is niet ieders hobby en overleg over de mate van luxe en de kosten is soms ook een dingetje.

Nog afgezien van het soms onverwacht beperkte aanbod. Ieder een eigen kamer? Twee of drie roeiers in dezelfde kamer? Tweepersoons bedden? Gedeeld sanitair? De samenstelling van de groep is soms niet simpel. Roeiers zijn soms wat eigenheimerig. Begin je met een groep en zoek je dan een datum en een route, of nodig je mensen uit voor een tocht en pas je later de datums desnoods wat aan?

En als de groep uiteindelijk compleet is, datums en routes en onderdak is akkoord, dan zijn er op het laatst altijd uitvallers. Opvullen van een opengevallen plek is niet altijd gemakkelijk en soms blijken beoogde invallers onverwacht gevoelig ('Ah, ik ben dus tweede keus? Nee bedankt'. Deukje in een roeivriendschap). Voor invallers in de groep is het niet altijd gemakkelijk om de ongeschreven regels en de sfeer in de groep op tijd in de gaten te hebben en om zich daarin te voegen.

De bootindeling, dat is ook zoiets: wie bepaalt de bootindeling (wie zit er vandaag met wie in de boot) en, bij wherry's, wie roeit er met wie. Kan iedereen wisselen-in-de-boot, hoe lang roeien we tussen vertrek-koffie-lunch etc. Houden we contact met de andere boten. Staan we open voor suggesties over gemakkelijker roeien, of doen we dat expliciet niet.

En dan 'wie is de baas'. In alle tijden en

alle landen is er bij varen een kapitein, admiraal of hoe zo iemand ook genoemd wordt. Naar mijn ervaring hebben heden-daagse roeiers een onstuitbare drang tot meebeslissen en de mate van inspraak kan een kwestietje zijn. Routekwesties, doorroeien of teruggaan bij slecht weer, tegenvallers of onheil: wie beslist?

Afsprakenlijst of do's en don'ts

Bij de ca. 20 tochten waaraan ik in de afgelopen 20 jaar heb meegedaan (bij de semi-commerciële tochten), was er meestal vooraf een lijst met do's en don'ts of een afsprakenlijst.

Kosten, begroting, afrekening achteraf

Afspraken vooraf, dat geldt ook voor de kosten: de groep waarmee ik het meest op stap ben geweest, maakt vooraf een begroting en kiest een penningmeester voor kostenbewaking.

Niet iedereen vindt deze aanpak nodig, maar ik zou dringend willen aanraden dat iedereen vooraf weet wat de kosten van de tocht ongeveer zijn. Een penningmeester geeft rust tijdens een tocht en het kan gedoe achteraf voorkomen.

Als je het niet zelf wil organiseren:

De tochten van de roeibond kunnen een uitkomst zijn, maar de Bond wil dat we per boot intekenen. Daardoor blijven er vragen over met wie gaan we, en hoe vullen we onverhoopt openvallende plek-

ken op, wanneer, hoe duur, hoe lang, hoe luxueus etc.

Vandaar dat ik in het voorjaar van 2023 intekende op een commerciële roeitocht, in Polen. Het had overal kunnen zijn, maar de Poolse aanbieder kwam het eerst op mijn weg. Het was een uiterst goede ervaring. Ja, ik vond het wat duur, en de reis was wat lang – vooral omdat ik geen gelegenheid om vooraf en achteraf in mijn eentje nog daar wat verder rond te kijken.

Tot slot

Doen dus, een tocht roeien. Zelf organiseren of intekenen op een tocht van een ander. En vooral zo nodig binnen Tromp om hulp vragen bij de voorbereidingen. Over het gebruik van onze wherrywagen is overigens ook nog het een en ander te weten. ♦

Schoonmaken achter de schermen: Carel van der Houwen en Wynand Inkelaar.



Foto: pieter berkel

Evert Kruithof



NIEUWS VAN DE
LEDENADMINISTRATIE (2024-4)

**Nieuwe jeugd-, junior- en studentleden
die in de instructie kwamen:**

Benjamin Boomsma	2012
Fedor Kontratev	2013
Pepijn Geerts	2012
Luca, Landré	2010
Jennifer Siemerink	1999
Nicolaas Westra van Holthe	2013
Annelot Bonsen	2014
Claudio Dias	2008
Levy Woodall	2008
Robin de Jong	2008
Konstantin Holbach	2010
Brynn Heeren	2014
Mimi Faruqi	2010
Lijne van der Velde	2013
Jolien Jansen	2011
Mats Westerneng	2009
Aaryaman Sharma	2013

**Nieuwe seniorleden die in
de instructie kwamen:**

Brechtje van Lith	1972
Suzanne Pijpers	1978
Marianne Ariesen	1980
Nick Raven	2001
Mirjam Koppe	1970
Ellen van der Vlist	1973
Angelique Middelhoff	1953
Fulya Celebi	1991
Kim Jongbloet	1969
Axel Martens	1958
Miranda van Eckeveld	1979
Steffie Canu	1980
Hedda Vuijk-Koning	1964
Mariska Kiggen	1990
Victor Groothengel	1974
Mykola Fedotov	1983
Kapil Mahajan	1980

Nieuwe leden met roei-ervaring:

Agnes Nauta	1970
Jan van Dijk	1957
Jaimie Lloyd	1990

Welkom en veel roeiplezier!

OPZEGGINGEN PER 31.12.2024

Jeugdlid **Lid vanaf**
Emma Rheeder 2023

Student-lid **Lid vanaf**
Merijn Huysman 2017
Coen Bleumers 2021

Gewoon-lid **Lid vanaf**
Esther Godschalk 2022
Andrea Janszen 2020
Jasmijn Klapwijk 2023
Saskia Teppema 2012
Ulas Altug 2023
Hilleke van Ingen 2004
Mariëlla Kruit 2016
Janneke Poot 2015
Marleen van Rij 2004
Monique Linnemann 2023
Frits Oldenburg 2017
Bob Zeeuw van der Laan 2023
Robbert van de Veen 2023

Proefleden die hebben opgezegd:

Paul Stut
Peter Smit
Margriet van Kommeren
Wilma Kikkert
Beata van Etten
Monica Dreyer
Erez Golan
Errol Babel
Marcel Mulders

OVERLEDEN
José Tempelmann

*Zeg op tijd op! Het verenigings- en contributiejaar
eindigt op 31 december. Opzeggen vóór
1 december door een e-mail te sturen naar
ledenadministratie@ctromp.nl*



Correspondentieadres/botenloods/sociëteit
Hilversumse Roeivereniging Cornelis Tromp
Vreelandseweg 56, 1216 CH Hilversum,
telefoon 035 624 94 33
www.ctromp.nl info@ctromp.nl

voorzitter Marit Versteeg
voorzitter@ctromp.nl
secretaris Ingrid de Jong
secretaris@ctromp.nl
penningmeester Jan Brugman
penningmeester@ctromp.nl
commissaris materiaal Henk van de Bunt
commissaris.materiaal@ctromp.nl
commissaris opleiden Marjon van der Velden
commissaris.opleiden@ctromp.nl
commissaris wedstrijden Marien Mortier
commissaris.wedstrijdroeien@ctromp.nl
commissaris recreatieroeien Anne Kooij
commissaris.recreatieroeien@ctromp.nl

ledenadministratie Evert Kruithof
ledenadministratie@ctromp.nl

toercommissie Martin Nieuwenhuijse
toercommissie@ctromp.nl

De diverse taken van de bestuursleden zijn
te vinden in het organigram-tromp [zie in de
'bibliotheek', zoek op organigram]

Voor algemene informatie over de
vereniging en haar activiteiten
info@ctromp.nl
(zie op de site verder onder: 'Vereniging',
'Recreatie' en 'Lid worden')

Het dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter,
secretaris en penningmeester, gezamenlijk
bereikbaar via
db@ctromp.nl

Alle bestuursleden zijn op een gezamenlijk
e-mailadres bereikbaar via
bestuur@ctromp.nl

inschrijvingen wedstrijdveteranen +
clubploegen Jørn Alberts
veteranencoordinator@ctromp.nl
aangepast roeien (roeivaldatie)
roeivaldatie@ctromp.nl

webmasters Diah Tan, Wim ten Have,
Louis de Wiljes

webmaster@ctromp.nl

Richard Streng (reserveringen:
reserveren@ctromp.nl)

redactieteam (TrompMagazine)
redactie@ctromp.nl

contactpersonen TrompMagazine:
Nellie Kamer (redactie en beheer redactie-
mailbox voor het magazine en de site)
Yolande Krooshof, Marit Versteeg,
Pieter Berkel (lay-out, eindredactie TM)



Langs het kanaal
Foto: Jenni Richardson

[↩ ga naar inhoudspagina](#)